

## En dag på landssekretariatet

Vi har ofte hørt, at lokalgrupperne og andre fik for dårlig orientering om, hvad der egentlig foregår herind. Vi stønner og pruster altid, fordi vi har så travlt. Det plejer at være bedst selv at opleve, hvordan det foregår og når vi skal forsøge at forklare, hvad vi har så travlt med, kan det ofte være svært at forstå.

Vi har nu forsøgt at beskrive de enkelte arbejdsgrupper i sidste nummer af Internbladet, men jeg har længe haft lyst til at forsøge at beskrive en "ganske almindelig dag" på LS, så I kan få et helt jordnært indtryk af forvirringen.

I det følgende kan I derfor følge min oplevelse af en tilfældig valgt dag på LS. De er aldrig ens.

Om det kun bidrager til yderligere forvirring eller om det kan give nogen af jer et mere nuanceret indtryk, må I jo så selv afgøre.

Tirsdag, den 23. januar 1979

kl. 10: kom lidt for sent, manageriet skal åbnes, posten åbnes og ekspederes, telefonerne begynder straks at kime.

Vi har en erhvervspraktikant fra Jylland i denne uge, så hun skal have forklaret de mange systemer og sammenhænge, men det går fint. Aviserne skal kigges igennem for nyheder. Utroligt - men sandt. Ikke et ord om NRCs nylige og opsigtsvækkende afvisning af Rasmussen-rapporten.

Dagens gøremål skal tilrettelægges i store linier. Det kommer som regel aldrig til at passe i detaljer alligevel. Vi kan aldrig vide, hvor mange vi bliver og hvad der sker.

Men ihvertfald skal vi sende åbent brev til Ivar Nørgård om Arne Christiansens udtalelser om, at kun affaldsproblemet står tilbage, samt de nye oplysninger om Rasmussen-rapporten. Og vi skal sende pressemeddelelse både i dag og imorgen.

Telefonen ringer igen, en journalist vil snakke med en, der var med ved beredskabsøvelsen ved Barsebäck i december. Det var jeg, jeg ringer ham op imorgen. Der er kunder i butikken nedenunder. Det er rart vi har fået klokke på døren, så vi kan høre det. Vi må ofte løbe op og ned ad trapperne, for man kan ikke passe telefon og butik samtidig, da det er på hver sin etage. Vi er ikke folk nok.

Nogle skoleelever kommer forbi, skal have nogle oplysninger til undervisningen, tage nogle fotokopier og betale.

Posten rummer højst forskellige breve, spørgsmål, bestillinger, regninger osv. osv. De skal besvares og fordeles.

kl. 11 holder vi som regel formiddagsmøde. De 4 af os daglige, stikker hovederne sammen med den ene, der ellers er her lige nu og snakker om dagen, der kommer. Hvilke store opgaver og problemer er der, hvordan fordeler vi det osv. osv.

Idag, tirsdag opstiller vi dagsordensforslag til tirsdagsmødet i aften, der er vores besluttende fællesmøde.

Vi skal snakke økonomi, garantifond og landsmøde som det vigtigste. Der skal fotokopieres en del papirer. Mødet bliver ustandselig afbrudt af telefonopkald (lokalgrupper, der bestiller materialer, nogen der vil spørge om noget osv.) samt kunder i butikken nedenunder. Men det vænner man sig til.

Marianne kopierer den tyske rapport (nedfotograferes, så vi sparer papir).

Lars og Malene (erhvervspraktikanten) rydder op i butikken. Rædsomt rod efter at en fyr smed en flaske gennem vinduesruden i forgårs. Glas-splinter, ødelagt alarm og bøger.

Rykke efter blikkenslageren. Vi har ringet efter ham utallige gange, nu har vi ikke haft varme i flere måneder.

Jørgen ringer og fortæller, at der var noget i den franske radioavis imorges om transporter på oparbejdningsanlægget La Hague. Hvad er mon det??

Af og til får man lyst til at hive stikket ud på telefonerne. Vi er alt for få til det der skal gøres og det der forventes af os?

Stressen stiger og folk ser helt flakkende ud i øjnene efterhånden, når vi snakker opgaver.

Emma kommer og går i gang med at klippe avisudklip og klistre dem op på ark, så de akm blive arkiveret under emne i biblioteket.

Det skal gøres hver dag og der er efterslæb.

Stig laver lysbilledserie, skal snart rejse på orlov i 3 måneder. Den skal være færdig inden. Pladerne til den "lille OOAer" (min store dårlige samvittighed) er sneet inde i Tyskland, nu bliver den igen yderligere forsinket. Sjældent har nogen OOA-bog mødt så mange kvaler. Iøvrigt skal en af siderne skrives om og Jens Chr. står på spring for at trykke den færdig.

Siegfried skal lave oplæg og regnskaber om økonomien til iaften og ser helt vild ud i øjnene. Må have et lille knus engang imellem, han kan simpelthen ikke nå det hele.

Lars sidder om natterne og skriver på folder om energi og beskæftigelse, det har snart stået på længe. Det er et vanskeligt emne.

Indenfor de sidste fem minutter har telefonerne ringet adskillige gange (Vi har 3 i dette lokale), de fleste medfører at man skal gøre et eller andet og jeg har været oppe og nede ad trappen 5 gange.

I guder. Ringede til radioavisen for at få at vide, hvad de havde sagt om La Hague i morges. Efter at have snakket med forskellige mennesker lykkedes det at få læst teksten op. På fransk! Problemet er bare, at jeg ikke kan et kuk fransk og oversættelse til dansk fandtes ikke. Jeg er lige vidt.

OOA-lokalgruppe ringer: skal have flere internblade, nej det er ikke os, men Århus. Der er lidt usikkerhed om landsmødets praktiske forhold, tilmeldinger, spørgsmål om økonomi. Jeg må huske at ringe til Odense og høre, hvordan det går med problemerne om skolen i Svendborg.

Jens kommer ind ad døren. Han har lavet en ny tegning til folderen om beskæftigelse. De diskuterer livligt.

Rainer ringer nu til radioavisen, han er ekspert i fransk. 4-5000 mennesker demonstrerede ved La Hague igår. Det gik voldsomt til, politiet brugte tåregas osv. De demonstrerede mod en affaldstransport fra Japan til Frankrig. Kræver kontrakterne mellem Japan og Frankrig annulleret. Igår kom 6 store containere til La Hague med radioaktivt affald. Frankrig og Japan har aftale om oparbejdning af 1.600 tons affald.

Der kommer en tegning fra Claus Deuleran, som vi har bedt om til at slå et slag for garantifonden. Meningerne om den er yderst delte, det skal op på tirsdagsmødet iaften.

Opsummering til Tarjei, der snart kommer susende fra jobbet: avisartikler, der skal ses på, en artikel til bladet, ringe til en journalist plus nogle stykker mere. REO er på færde igen med deres perfide angreb på TV.

Der er igen problemer med at skaffe lysbilleder. Der bliver lavet en ny lysbilledserie i Århus. Fin ide. Vi savner ofte gode billeder, låner nogen, der skal afleveres tilbage igen eller ikke må benyttes offentligt. Vi savner virkelig en stabil arbejdskraft til at passe billedarkivet og lave noget opsøgende arbejde. Der ligger et kæmpe arbejdsfelt, som hele OOA ku få stor nytte af. (Atter en af drømmekræfterne slår ikke til).

Nordisk kontaktgruppe for atomenergispørgsmål holder møde i København den 14/2, står der i en oversigt. Vi må forberede et udspil og undersøge nærmere.

Kaj, vores bogholder kommer og snakker økonomi. Der er meget, der skal være færdigt. 200 kuverter fra den nylig udsendte støttekredsudsendelse kommer retur og skal pakkes om. Folk glemmer at melde adresseforandring.

Bladet "Atomkraft?" bliver sandsynligvis færdigt 1 uge tidligere end beregnet (det er vist første gang i historien) men det bliver nok nødt til at vente. Ingrid kan ikke nå adresseændringerne til postvæsenet på grund af den store støttekredsudsendelse, vi lige har haft. Hun kan ikke følge med, selvom hun arbejder som en vanvittig.

Nu kommer Lena og passer butikken. Skønt. Kunder skal ekspederes, materialer skal pakkes til lokalgrupper og andre. Hun rejser også i 3 måneder og så er vi på spanden. Vi er ved at forsøge at få et vagtskema op at stå. Alle må aftjene en værnepligt, hvis de har mulighed for tid om dagen. Det kniber det jo med. Det begynder at vælte ind med aktivister. 2 klipper avisartikler ud, 1 pakker kuverter, 1 laver regnskab, 1 laver kartoteksarbejde, 2-3 skriver hektisk på artikler til bladet, der var dead-line igår.

En kvindegruppe ringer og bestiller en foredragsholder til den 6/2. Hvem skal vi pudse på den?

Siegfried og Tarjei brygger hektisk på det åbne brev til Ivar, men det ~~ikke~~ bliver da vist først imorgen eller inat efter tirsdagsmødet, at vi kan sende pressemedd. Skrivemaskinerne klapper og man skal af og til passe på, at man ikke bliver væltet, når folk spæner rundt i lokalerne.

Kigger foredragsholdermappen igennem, der er flere bestillinger på foredrag, vi ikke har fået besat endnu.

En fur fra Tvind vil have oplysninger om betydningen for spredningen af atomkraft for u-landene, om hvordan det øger kløften mellem imperialisterne og u-landene. Ind og grave i arkiverne. Kommer i tanke om at Anne fra Århus ved en masse om det ringen ham op igen og henviser dertil. Kom tilbage igen, hvis du vil vide mere. Finder en mystisk seddel med et telefonnummer og en besked i Århus. Snakkede med ham igår, er det mon en ny besked, eller er det i orden? De skal have møde om naturgas i Århus i aften, så det haster måske. Der er ingen, der svarer.

kl. 15.15. Vi når ikke at få frokost idag, som sædvanlig, men Lars har wienerbrød med. Hvem sagde sund, alternativ livsstil?

Ringede til Odense om problemerne med skolen, Svendborg ikke kan få til landsmødet. De er åbenbart bange for hærværk. Snakker lidt oplæg, økonomi, forventninger osv. Det ser godt ud. Vi glæder os til landsmødet.

Flere telefonbestillinger og fakturaer, der skal skrives.

Sieg. skal i banken efter kassetter, checkstempel, sætte ind på kontoen. Vi har lige skiftet bankforbindelse.

Peder kommer og skal igang med dagens giroindbetalinger, checks og bestillinger fra udlandet.

Der er snart ikke plads til mere på opslagstavlerne. Vi må se at få ryddet ud i det, så der bliver plads til alt det ny, der vælter ind ad døren ustansseligt.

Kaj fortæller, at status for 1977 snart er færdig, der mangler lidt priser. Vi er midt i status og optælling af hele OOAs varelager pr. 1/1-79, altså for året 78. Endnu har vi kun optalt 70% af varelageret, så noget mangler endnu.

Nyt brev til abonnenterne på bladet renskrives og trykkes indimellem.

Siegfried springer frustreret ud ad døren for at prøve at finde en times ro derhjemme. Skulle have lavet en masse skriftligt om økonomi til tirsdagsmødet i aften og garantifondsmødet i Odense på lørdag. Men er blevet afbrudt i sit forehavende den ganske dag. Ligesom alle os andre. Desværre er det ganske uimindeligt for os alle sammen, at vi kan planlægge vores dag om morgene, men det kommer aldrig til at passe, fordi der dukker loo uforudsete ting op hver dag.

Skrive- og tænkearbejde må laves derhjemme eller om natten.

En terapeut ringer fra et hospital, vil høre noget om atomkraft og alternativ energi i sin terapi. Vi snakker lidt frem og tilbage om hvordan det bedst kan gribes an og vi sender noget oplysende materiale.

17.00. Arbejdsdagen er forbi, for det arbejdende folk, så dørene ryger op og i. Nogle kommer direkte fra arbejde og går igang med deres, nogen skal lige hente eller ordne noget, nogen går hjem for idag.

Nyt problem: bogcafeer og biblioteker, der bestiller abonnement på alle nye OOA-publikationer. Bliver de ekspederet regelmæssigt og er der styr nok på det? Forlagsgruppen må se på det.

Jørgen falder for 14. gang idag over gulvtæppet. "Forpulede møgtæppe". Han går. Glædelig nyhed. Vi har længe haft vanvittige problemer med vores tudsegamle TV. Man skal stå på hovedet for at se noget, hvis det ellers vil virke, eller der er lyd på. I går eksploderede et par stykker, da vi skulle se noget om Barsebäck i TV-avisen, og det igen ikke virkede. Nu får vi et andet tv gratis om en uges tid af en venlig sympatisør. Skønt.

Vores tekniske installationer har det ofte med ikke at ville virke. Alarmsystemet på ruderne blev jo knust forleden. John blev ringet op og kommer og ordner det.

En lokalgruppe ringer kl. 17.55 og skal bruge nogle naturgasaviser senest fredag. Erik er selvfølgelig lige draget af med en kæmpestak post til posthuset, så det må vente til imorgen.

18.00 En flok mennesker vælter ind ad døren og skal holde møde om OOAs fødselsdagsfest. Det bliver en fest for alle OOAere i Københavnsområdet. Hvis ingen andre vil fejre os, må vi gøre det selv, ikk?

18.45. Her er stille og fredeligt nu. De tilbageblevne sidder og møder den, eller pusler med deres. Telefonerne holder nogenlunde pause og Erik og jeg går ud og spiser og slapper den lidt inden næste omgang.

19.30. Alt ånder stadig ro og idyl. De møder den endnu. Det bliver sikkert en god fest

19.55. Porten åbnes for tirsdagsmødedeltagerne. Kamp om kopmaskinen, hvor de sidste oplæg skal mangfoldiggøres.

17 mennesker deltager i aften til tirsdagsmødet (der er flere i huset, men de har travlt med deres arbejde)

Hård aften med masser af snak om garantifond, økonomi osv. Vi slutter først ca.

kl. 23.30. Vi lader opvasken stå til imorgen, og går ud og får en godnatøl.

-----  
Ja, dette var altså et meget kort udpluk af et menneskes oplevelse af en ganske almindelig dag på landssekretariatet. Den er hverken særlig usædvanlig eller særlig stresset. Når der er travlt herinde for alvor, er det simpelthen ubeskriveligt. Men jeg synes, at I selv skulle kigge herind ved lejlighed, hvis I får mulighed for det. (I en ferie el. ligå.)

Kærlig hilsen Bente.